



---

## Editie #213

---



## ***Deze Editie***

Industry Trail 16 april 2023

Grootouderfeest kleuterschool Horendonk

Femma lentefeest

FC Horendonk

Kampioen 4de provinciale

Jeugdvoetbal

Inclusief

Weerpraatje

Varia

## ***Contactgegevens***

Hoofdredacteur

Marc Claessens—0473 30 22 94

Oprichters:

Willy Gommeren & Wout Suykerbuyk

Redactie

[www.hetuiltje.be](http://www.hetuiltje.be)

[info@hetuiltje.be](mailto:info@hetuiltje.be)

Voor geïnteresseerden

Hebt u een leuk/interessant nieuwtje dat zich op Horendonk plaats vond? Of wilt u zich vrijwillig stellen voor zelf af en toe eens een interview af te nemen of iets te schrijven? Twijfel dan zeker niet en contacteer ons.

Het is mogelijk om uw advertentie te laten opnemen in onze nieuwsbrief. Voor meer info kun je een mail sturen naar [info@hetuiltje.be](mailto:info@hetuiltje.be)

# Column

Door Guy Van Den Broeck



## *Kampioenen*

Dat we helden zijn in het organiseren hier op Horendonk hadden we vorige column al laten merken, maar nu is het met de wisseling van april naar mei helemaal gek. De Industry Trail is net achter de rug en was een gigantisch succes met ongeveer 15.000 deelnemers en een klein weekje later speelt de voetbalclub Horendonk kampioen na 73 jaar. En op 13 mei organiseert fietsclub VDB Cycling en de Gaffel de 'Ronde rond Essen', waar ook vele honderden deelnemers worden verwacht. Het kan niet op. Eerst even terugkomen op 'Industry Trail', waar de verre omgeving rond de Rijkmaker de kans heeft gehad kennis te maken met de ondernemingen en vooral met de ondernemers.

Wie een job zocht had niet veel moeite. Bijna elk bedrijf zocht 'medewerkers'. En dit allemaal vlak bij huis. Vele bezoekers waren verrast wat die Essense industrie allemaal te bieden heeft. Kortom voor bezoekers en ondernemers was het een gigantisch succes.

Klap op de vuurpijl. Enkele dagen later speelt voetbalclub Horendonk kampioen en hoe. Een triller van formaat. Niemand had het nog verwacht. Horendonk stond 2 punten achter en moest winnen terwijl Noorse hooguit gelijk mocht spelen. Dat alles gebeurde. Noorse speelde 1-1 op het veld van Meerle en Horendonk won met liefst 1-6 tegen excelsior Maria-burg. De twee punten ingehaald en een beter doelsaldogemiddelde. Het feestje voor de ploeg van trainer Hans Govaerts kon beginnen. Die ploeg bevat toevallig veel Jonge Uilenaren, vrienden onder elkaar met als Kapitein Geert Beyers.

Vrienden onderen die kampioen worden en dan weet je het wel. Bijkomend was dat het liefst 73 jaar geleden was dat Horendonk nog eens kampioen speelde.

Uitgefeest zijn we nooit en uit gesport zeker niet. Zondag 13 mei volgt dan de Ronde rond Essen vanuit café Gaffel op ons Horendonk. Het in een initiatief van de wielclubs VDB Cycling en de Gaffel en staat in het teken van steun aan kankerfondsen : de UZA foundation van Jef Brant. We trappen door van Armand Konings en Gaffelo en het Bleek Verzet van de familie Van den Bleeken.

Dus alles voor een goed doel. Deelname is gratis, maar je mag een gift doen. Het is een sportief gebeuren van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Vanaf 8 h kan er al gereden worden tot 16 h. Eén ronde is 33,3 km. Vanaf 14 h is er een speciale voettocht voorzien van de kleintjes met ezels. Vorig jaar was dat een gigantisch succes. Er is ook een speciale gravel-route voorzien van 60 km langs de Essense grenzen. En we waren het bijna vergeten je mag ook gewoon wandelen. Het centrum van dit gebeuren is café De Gaffel. Wie extra veel toeren doet kan op een extra pintje rekenen. Kortom gezelligheid weer troef.

En met deze drie topactiviteiten is mei nog niet half voorbij. De weergoden zijn niet bijzonder optimistisch. Dus laat ons profiteren van elk straaltje zon, zowel tijdens de Ronde rond Essen als daarna. Mei wordt een hoogmaand voor sportief Horendonk, enkel maaien mogen we vergeten, maar voor al de rest vliegen we erin.

# Industry Trail 16 april 2023

## Open Industry Day

Op zondag 16 april werd op het bedrijventerrein de Rijkmaker – Magermanse Heide (Essen en Nieuwmoer) de eerste Open Industry Day georganiseerd. Deze eerste editie van deze sportieve Open Deurdag was een enorm succes! Meer dan 80 bedrijven zetten hun deuren open voor het publiek. Ruim 1.500 deelnemers hadden zich ingeschreven om in de voormiddag te lopen en te wandelen door de deelnemende bedrijven en voor de kids-run, de G-run en de zoektocht. In de namiddag waren er (volgens sommige kranten) 3.000 bezoekers.

### *Lange voorbereiding, veel werk*

De organisatie van dit evenement was in de goede handen van een gedreven werkgroep bestaande uit enkele leden van het bouwteam Chiro Horendonk met een stevige link met de Rijkmaker, en een groep enthousiaste ondernemers van de Rijkmaker, veelal met een verleden bij Chiro Horendonk.

Na een maandenlange voorbereiding en wekelijks vergaderen lag er een mooi concept op de tekenafel. Ook de bedrijven waren overtuigd van het project en 81 van de ruim 100 bedrijven van de Rijkmaker – Magermanse Heide stapten mee in het verhaal.

Heel veel aandacht werd besteed aan publiciteit. Het aantal spandoeken en persartikels was nauwelijks te tellen en de piaggio, dat kleine, gekke autootje met reclame voor de Open Industry Day, kwam je overal tegen.



### *Lopen en wandelen door de bedrijven*

In de voormiddag waren er twee routes uitgestippeld van 6km en 12km. Lopend of wandelend kon je kennismaken met de deelnemende bedrijven. Vele bedrijven hadden in hun gebouwen of op hun terrein een mooi parcours met verrassende hindernissen gebouwd. Dat zorgde soms voor de nodige hilariteit! Maar de deelnemers waren toch het meest verrast door wat er allemaal gebeurt en wordt gemaakt in de Rijkmaker. Hypermoderne technieken, de meest geavanceerde apparatuur, artistiek vakwerk, bedrijven die wereldwijd werken, .... Dit alles onder onze eigen Horendonkse neus!





### ***Zoektocht en kleurwedstrijd***

De wandelaars kregen ook de gelegenheid om deel te nemen aan de zoektocht. Maar liefst 538 mensen stopten een antwoordformulier in de brievenbus en 397 van hen hadden alle vragen juist beantwoord en konden waardevolle prijzen winnen. Er zaten ook 85 ingekleurde tekeningen in de bus. Ook voor de 28 winnaars van de kleurwedstrijd was er een mooie prijs weggelegd.

### ***Central Plaza***

Het hart van de Open Industry Day klopte op het bedrijfsterrein van ICEQ.

Hier was de start en aankomst van de trails, werden de deelnemers gescand, waren kleedruimtes voorzien voor de lopers, werden goodiebags uitgedeeld, vond je kraampjes van sponsors en was er ook drank en eten te verkrijgen.

De afstand tussen de autoparking en de central plaza kon je wandelen, maar je kon ook de shuttlebus nemen. In de namiddag reden ook 3 huifkarren met oldtimer-tractoren door de Rijkmaker om de bezoekers te vervoeren tussen de bedrijven.

Voor de kinderen waren er naast de kidsrun ook leuke kinderanimatie en springkastelen.



### ***Vele handen...***

De organisatoren van de Open Industry Day konden rekenen op vele helpende handen.

Op zondag waren 140 (!) vrijwilligers bereid om de handen uit de mouwen te steken.

De overgrote meerderheid was oud-leiding, leiding, lid, (ex)kookouder,... van Chiro Klavertje 4 en Chiro JoHo van Horendonk.

Eens te meer was het duidelijk dat heel veel mensen hun schouders zetten onder het bouwproject van Chiro Horendonk. "De opbrengst van de Open Industry Day geeft dit bouwproject een stevige duw in de rug!



### ***En wat zeggen we dan?***

Dankjewel aan alle deelnemende bedrijven, alle sponsors, alle deelnemers, alle bezoekers, alle helpers, de gemeentebesturen van Essen en Kalmthout, kortom aan iedereen die van deze eerste Open Industry Day een geslaagd evenement heeft gemaakt!

Dikke merci! D-a-n-k-u, dank u en bravo, bravo, bravo, bravissimo!



Foto's : Machteld Verrycken

# Grootouderfeest kleuterschool

Op woensdag 26 en donderdag 27 april is het grootouderfeest doorgegaan voor onze kleuters van Horendonk. Elk jaar opnieuw is dit echt feest voor onze allerkleinsten om aan hun oma en opa of moeke en vake –er zullen nog andere namen gebruikt worden- te laten zien wat ze allemaal in petto hebben. Spelen, knutselen en dansen.

Na een mooi dansje met alle kleuters rond de zandbak, kon men aan de spelletjesronde beginnen. Elke kleuter kreeg een blad waarop alle spelletjes vermeld stonden. Om lange wachtrijen te voorkomen, was op het blad aangeduid met welk spelletje je mocht beginnen.

Het thema van dit jaar was 'vakantie'. Men kon een skilattenrace doen, een foto nemen met bijpassende attributen en als achtergrond de wereldkaart, vliegtuigjes en bootjes vouwen, plakken, kleuren, zandkastelen bouwen en nog vele dingen. Een reis rond de wereld leek het wel.



Verder was er lekker gebak en koffie of thee voorzien, hiervan kon men genieten tijdens een korte pauze.

Bedankt aan het hele schoolteam en de vrijwilligers die van deze 2 dagen een groot feest hebben gemaakt voor onze kleuters en hun grootouders. Dank je!

Foto's: José Schrauwen

# Femma lentefeest 2023

Op 21 april was er het jaarlijkse lentefeest. Voor de eerste keer deed Chris Van Hees het welkomstwoord. Als nieuw lid was er Hilde Suykerbuyk bijgekomen.



Het bestuur had een héél lekkere kaastafel samengesteld en de prijzentafel van de tombola gaf een kleurrijke lentesfeer in de zaal!



"Hanne Reeg", een finaliste van Reggie's academy bracht hele mooie, ontroerende en meedansende liederen ten gehore! Zij heeft dit super gedaan!!!

Bedankt voor deze gezellige avond.



Frida Matheussen zou deze avond aanwezig geweest zijn en had dus al ingeschreven.

Haar plotse overlijden kwam voor iedereen hard aan en wij allen gaan haar missen, zij was een erg aanwezig lid van Femma en genoot veel van de activiteiten.

Via deze weg willen wij haar nog bedanken voor de mooie jaren die wij samen met haar mochten beleven!

*José Schrauwen*





# Frieda Matheusen

Frida, Frida, Frida, toch. Wat heb je ons doen verschieten?? Den Uil verliest een monument.



Dankbaar zijn we voor de vele jaren dat we jou kenden als Frida van 't Zoltje. Soms werd er wel eens gesakkerd als de stoelen niet per 10 op elkaar gestapeld waren of wanneer de tafels



niet tot aan 'het streepke' stonden. Maar zo werkte je : heel precies en nauwkeurig. De boeken met het prachtige handschrift ingevuld. Tot je op je 80<sup>ste</sup> 'op pensioen' mocht gaan.

Dankbaar zijn we ook voor de vele jaren dat je dirigente was van het gepensioneerdencoor en mee bleef zingen de jaren nadien.

Uw babbeltjes op straat zullen we missen, maar ook uw kerstkaartjes met uw prachtige gedichten zullen niet meer worden verstuurd.

Ooit werd je verkozen als dé Moeder Teresa van Den Uil. In 2007 kreeg je een staande ovatie toen je deze prijs uitgereikt kreeg van de mannen van 't Keldertrapken. Ze hadden het toen over "de rijstpap mét gouden lepel gaat naar...", wel, Frida, ge moogt er zeker van zijn : die zal voor jou klaar staan hierboven.

*José Schrauwen*



## FC Horendonk kampioen na volksverhuizing naar Excelsior Mariaburg

Was de BBQ van zaterdag, verzorgd door Julian Vermeiren en zijn team, een schot in de roos, dan zorgde diezelfde Julian Vermeiren ervoor dat de supporters die de verplaatsing niet met de bus hadden gemaakt en aan de foute accommodatie in de Zwemdoklei in Mariaburg stonden, de blitzstart van de Uilen en het openingsdoelpunt na amper 60 seconden misten. De raid naar de titel kon niet beter starten!

Toen op slag van rust de technisch vaardige thuisspeler Ekunwe tegen een domme tweede gele kaart aankeek leek het 'kat in bakkie' te worden na de rust. Dat was echter buiten thuisspeler Wouter Raymakers gerekend en jawel met roots op den Uil bij opa René. Na een uur werd het 1-1 en met de wetenschap dat Noorse niet alleen maximaal gelijk mocht spelen, maar dat Den Uil met liefst 3 doelpunten verschil moest winnen, begonnen hier en daar toch wat zenuwen op te spelen. Maar niet getreurd, binnen de minuut zorgde de onvermijdelijke Julian voor nieuwe voorsprong.



Pol van de Kar zorgde met 2 doelpunten voor een veilige voorsprong -wat een kopbal was dat seg!- en Geert Beyers deed zo'n 10 minuten voor tijd de boeken definitief dicht voor de thuisploeg. Xander Jaspers schudde nog een ongelooflijke actie uit zijn schoenen en pegelde in de slotminuut het half dozijn vol!

Op Noorse, waar de stand gelijk was toen scheidsrechter Harold Verwey op Kaart al onder de douche stond, hielden ze er de spanning nog wat in. De thuisploeg claimde daar,

al of niet terecht en waar of niet waar, een strafschoep, maar na dik 5 minuten spanning kwam dan toch het verlossende nieuws dat Meerle zich verzekerde van een plaats in de eindronde en Noorse de titel moest laten aan Horendonk op basis van het doelsaldo!

Onbeschrijflijke taferelen van spelers, trainers en supporters op het kunstgras van Excelsior Mariaburg! Max en Herman zorgden voor de spuitbubbels en de door de supportersclub The Owls in het geel gestoken supporters! Het was ook al driekwart eeuwigheid geleden dat het eerste elftal promoveerde als kampioen! Dat hadden we -letterlijk!- nog nooit life meegemaakt...

De chauffeur van de bus zuchtte: 'Now, ik frees un beetje vo me busje...' Welopgevoed zoals ze zijn hebben onze Owls zich uitstekend gedragen want op de Uylenberg wachtte het frietbusje van Jim Smul, een korte speech van een trotse trainer Hans Govaerts, aanvoerder Geert Beyers die een aantal mensen in de figurlijke bloemetjes zette en een afterparty met wel 20 dj's die zorgden voor een van 'de langste nachten van Den Uil'. Het was hen gegund: spelers, trainers, begeleiders, supporters, bestuur en Shana met haar 'gang' van de supportersclub!

Allemaal bedankt en tot in 3<sup>de</sup>!

## Afsluiten van een seizoen jeugdvoetbal

Op zaterdag 29 april werden op de Uylenberg de jeugdcompetities feestelijk afgesloten.

In de namiddag stonden nog enkele uitgestelde competitiewedstrijden geprogrammeerd. Nadien was het aan de mama's en de papa's om te ervaren dat een pass binnen- of buitenkant voet twee heel verschillende dingen zijn en dat het "Schiet dan toch!" ook makkelijker geroepen is dan uitgevoerd! Nee, voetballen is niet altijd simpel... De moderne versie is dan ook meer dan een eenvoudig 'bruggetje' of een balletje door de benen spelen.

Napraten over het voorbije seizoen gebeurde tussen pot en pint en bij een heerlijke BBQ, verzorgd door het team van Julian Vermeiren, de man die alles afweet van scoren. Kijk er de statistieken van de eerste ploeg er maar eens op na.

Robin Verlinden maakte van de gelegenheid ook gebruik om Erik Van Hove eens in de bloemetjes te zetten voor meer dan 20 jaar trouwe dienst als trainer en opvang van, onze allerkleinste spelertjes. Met een passend geschenk voor 'thuis' kreeg Erik een kleine compensatie voor de vele tijd die hij stak in de eerste voetbalstappen van jongens die nu mee het mooie weer maken in het eerste elftal.

Namens de club en al die spelers: "Bedankt, Erik" en je blijft altijd welkom!



SE

UW WIJNWINKEL THUIS  
BESTEL ONLINE OP ONZE WEBSITE  
OF PER TEL. 03 667 18 90

[WIJNCLUBTORENHOF.BE](http://WIJNCLUBTORENHOF.BE)

*The art of Wine*

# Inclusief

Door Nicole Vanlaerhoven



## Lijden

Het leven zit vol uitdagingen. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Hoe hard ik ook mijn best doe, soms vecht ik "tegen de bierkaai" of voel ik me Don Quichot. Het is niet nieuw, en niet bij mij alleen. Het is eeuwen oud, zoals blijkt uit dergelijke verhalen. Mensen lijden. Leed zal er altijd zijn.



Bron: [File:Yin yang.svg - Wikimedia Commons](#)

"Lijden komt van de delen die niet gezien worden", zegt Carl Gustav Jung, grondlegger van de analytische psychologie. Elk probleem dat je ervaart, is een oproep tot bewust worden van de kern van jouw bestaan. In het probleem dat je ervaart, kan je iets leren over jouw diepere betekenis. Iets wat jou dichterbij jezelf brengt. Hoe vind je die diepere betekenis?

Vanaf de geboorte leren we van lijden. We kregen voeding nádat we honger kregen en huilden. Als kind leerde je voorzichtiger te zijn nádat je gekwetst raakte bij een val. Je was dicht bij jezelf, "puur". Maar vanaf het moment dat we ons bewust worden van een sociale omgeving, gebeurt er iets opmerkelijks. We tonen ons dan vooral sterk. En we zien onze leefomgeving als maatstaf.

We zijn bezig alles conform de verwachtingen te krijgen. Tegenslagen stoppen we weg. Lijden krijgt geen aandacht meer, waardoor we er ook niet meer van leren. We raken vervreemd van onszelf. In onze sociale omgeving, kunnen we onszelf verliezen.

Willen we dichterbij onszelf komen en leren van lijden, dan moeten we onze omgeving als maatstaf loslaten. Opnieuw contact maken met ons innerlijke leven om zo opnieuw te leren vertrouwen op onze gevoelens, ze te lezen en de diepere betekenis ervan te ontdekken. Juist wanneer we een situatie als probleem ervaren.

Een probleem wordt een bron van zingeving. Stel, ik ervaar boosheid op iemand die me zijn wil oplegt. Mijn innerlijke gevoelsleven, leert me dat mijn gekwetste gevoel van gelijkwaardigheid de bron van boosheid is. En ik leer dat ik zelf de ander óók niet gelijkwaardig behandel als ik boosheid uitstraal. Innerlijke aandacht verzacht mijn boosheid, waarna ik rustiger en empathisch kan reageren. Door te erkennen dát ik lijd, weet ik dat gelijkwaardigheid belangrijk voor me is en kan ik er vreedvoller naar handelen.

Het kijken naar en accepteren van lijden helpt je eerlijk tegenover jezelf te zijn. Neem die eerlijkheid mee in jouw omgeving. Verzacht hiermee elkaars lijden. Zie ál jouw delen - sterkte én lijden - ook wanneer het problematisch lijkt.

# Weerpraatje

April is gemiddeld de droogste maand van het jaar (46,8 mm). Dit jaar scoren we iets daarboven met 54,5 mm. Verder valt er niet veel speciaals over afgelopen maand te vertellen. Dat was wel anders in april 1947. Ongeveer dezelfde hoeveelheid neerslag viel toen in het zuiden van ons land op slechts 24 uur tijd. Maar het kan nog gekker... Op 10 juli 1942 werd in Ukkel 74,5 mm opgemeten. Dit zou later de natste dag van de eeuw blijken. Daarnaast is juli 1942, met 196,5 mm in de pluviometer, ook de natste maand van de eeuw (bron: KMI).

WS

## Weerspreuk

*Meiregen genoeg en 't weer is mooi, dan 't hele jaar lang brood en hooi.*

(Foto's: José Schrauwen)



*Lentekapsel*



*Paaseieren schilderen*



*Paaseieren rapen*



*Paasbloemen in bloei*

# Aankondigingen

UZA' foundation

Kom op tegen Kanker



# de Ronde rond Essen

samen fietsen en wandelen tegen kanker



extra!  
gravelroute  
60 km

**zaterdag 13 mei 2023**  
**café de Gaffel - Horendonk**

 van 08u00 tot 16u00 (1 ronde = 33,33km)

 +  vertrek in groep 14u00 (6km)

t.v.v.

UZA foundation (Jef Brant)

We trappen door (Armand Konings en Gaffelo)

Bleek Verzet (familie Van den Bleeken)

Gaffelo

VDB cycling

Horendonk

**De Ronde rond Essen** is een jaarlijks sportief evenement voor zowel sportieve wielertoeristen, recreatieve fietsers en gezellige wandelaars t.v.v. Kom op tegen kanker en de UZA Foundation.

Op **zaterdag 13 mei 2023** wordt **buurtcafé De Gaffel** in **Essen-Horendonk** de start- en aankomstplaats van **3 fietstochten** rond Essen en een **wandeling** door Horendonk.



Als **sportieve fietser** rijd je 'de Ronde rond Essen', een omloop van 33,33 km die je, individueel of in groep, éénmaal maar ook meerdere keren kan fietsen. Zo kan je als groep een totaal van 1.000 km bij elkaar trappen. Een voorbeeld: je schrijft je in met een groep van 15 fietsers en je rijdt 2 ronden = 1.000 km. Groepen die de 1.000 km succesvol afronden krijgen in De Gaffel... een gratis rondje.

Voor de **recreatieve fietser** is er een **afzonderlijke route** van ongeveer 33 km.

En er is ook een **route voor gravelbikers** van ongeveer 60 km.

Je kan als deelnemer starten vanaf 08u00 en aankomen tot 16u00.

Inschrijven kan vanaf 07u45 tot 14u00.



Als **wandelaar** maak je in groep een tocht van ongeveer 6 km door de Uilse velden en bossen

De wandelaars krijgen het g-ezel-schap van een groep ezels en hun begeleiders. Deze ezelswandeling werd de voorbije jaren een echt succes, zeker voor de kinderen! Dit jaar eindigt de wandeling met een rijkgevlude tafel... voor de ezels! Een echt **ezelbuffet!**

Vertrek om 14u0

Voor de Ronde rond Essen is er **geen vast inschrijvingsgeld**, maar we rekenen op een **vrijwillige bijdrage**. Je geeft wat je ervoor over hebt...

De opbrengst van 'de Ronde rond Essen' gaat dit jaar naar **3 projecten tegen kanker**:

- **We trappen door** van Armand Konings en Team Gaffelo. Zij rijden (Armand als solofietser) van 18 t.e.m. 21 mei de 1.000km t.v.v. Kom op tegen Kanker. Je kan het fietsproject van Armand ook rechtstreeks steunen door een gift te doen op het rekeningnummer van Kom op tegen kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding GIFT (=belangrijk!) en de code van het team van Armand: 170 178 135.

- **Bleek Verzet** van de familie Van den Bleeken. Ook zij fietsen met 2 ploegen de 1.000 km t.v.v. Kom op tegen Kanker. Hun project kan je rechtstreeks steunen door een gift te doen op het rekeningnummer van Kom op tegen kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding GIFT (=belangrijk!) en de code van het team van de familie Van den Bleeken: 170 189 148.

- **UZA foundation** van Jef Brant. Momenteel onderzoekt het team van prof. dr. Sébastien Anguille van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen een innovatieve behandeling van acute myeloïde leukemie (AML). Met deze nieuwe behandeling zou er minder of geen nood zijn aan bloedtransfusies en zou een medicatie in pilvorm mogelijk worden.

Dit project kan je ook rechtstreeks steunen door een gift op rekeningnummer van de UZA Foundation BE69 0017 9875 6478 met vermelding 'Gift Transfusieloze AML'.

Jef wil tijdens de Ronde rond Essen een uitzonderlijke prestatie leveren en (nogmaals!) zijn grenzen verleggen door die dag maar liefst 400km te fietsen! Zet jij Jef een rondje uit de wind? Of kom hem zeker aanmoedigen!

Vanaf 40 euro is je rechtstreekse gift **fiscaal aftrekbaar**.

De Gaffel is gekend voor zijn gezellige ambiance, maar op zaterdag 13 mei zullen een groot openluchtterras, kraampjes en randanimatie voor nog meer sfeer zorgen.

Wij hopen op een talrijke opkomst en wensen nu al iedereen veel fiets- en wandelplezier!

**Samen 'fit-in-essen' tegen kanker!**

# TREK EROPUIT! FOTOPUZZEL FIETSTOCHT

info [WWW.SINTJORISGILDENIEUWMOER.BE](http://WWW.SINTJORISGILDENIEUWMOER.BE)

1 mei t/m 30 september



## Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij:

### Den Turfsteker

Nieuwmoer-Dorp 51  
2920 Kalmthout - Nieuwmoer  
Di.-Wo.-Do.-Vrij.-Za. vanaf 14:00u  
Zo. vanaf 10:00u Maandag gesloten

### Café/Eetcafé De Toekomst

Pastoor de Bakkerstraat 19  
4885 AK Achtmaal  
Alle dagen open,  
maandag om 17:00u gesloten

### Café De Sandy

Heidestatieplein 20  
2920 Kalmthout - Heide  
Ma. en Do. gesloten  
Di.-Wo. en Vrij. vanaf 12:30u  
Za. en Zo. open vanaf 11:00u

### Spar Nieuwmoer

Wuustwezelsteenweg 13  
2920 Kalmthout - Nieuwmoer  
Zondag gesloten

### Den Bosduin

Beauvoislaan 104  
2920 Kalmthout  
Di. gesloten  
Ma.-Wo.-Do.-Vrij. vanaf 12:00u  
Za. en Zo. vanaf 11:00u



KALMTHOUTSE FOTOKRING

FOTO JOOSEN

# FOTOWEDSTRIJD

## 50 jaar fotografie in Kalmthout



Wedstrijdreglement + deelnemingsformulier op [www.kalmthoutsefotokring.com](http://www.kalmthoutsefotokring.com)  
[www.fotojoosen.be](http://www.fotojoosen.be)

Wedstrijd van 01/03/2023 tot 31/08/2023  
prijsuitreiking op 28/10/2023

Kalmthoutse Fotokring & Foto Joosen vieren in 2023 beiden hun 50-jarig bestaan, en nodigen u graag uit deel te nemen aan de



## FOTOWEDSTRIJD

“ 50 JAAR FOTOGRAFEREN IN KALMTHOUT ”

De wedstrijd telt 5 categorieën:  
Fauna en Flora, Architectuur, Landschap, Mensen en “Zot van Kalmthout”.  
Per thema dat je inzendt betaal je € 4, daar mag je 4 foto's voor insturen.

De wedstrijd loopt van 1 maart t.e.m. 31 augustus 2023.

Prijsuitreiking: 28 oktober 2023.

De wedstrijd telt een mooi prijzenpakket

Het reglement en het deelnameformulier, één voor elke categorie, kan je downloaden op de website: [www.kalmthoutsefotokring.com](http://www.kalmthoutsefotokring.com) of [www.fotojoosen.be](http://www.fotojoosen.be).



## Varia

Enkele maanden geleden was er een vraag ivm een speciale groente.

Alles weten wij er nog niet van, maar wel hoe je ze weer moet uitplanten om een nieuwe plant te krijgen.



Zoals je ziet wordt de groente in een pot gezet, deels onder de potgrond en dan groeit er weer een nieuwe tak uit die je dan in de tuin kan planten om verder uit te groeien tot een vertakte plant. Nadien komen er weer vele nieuwe groenten aan.

*José Schrauwen*



# Oude boeken op zolder

Enkele weken geleden vonden we bij ons thuis op de zolder nog vele oude boeken.



Deze boeken zijn afkomstig van de "Oude Volksboekerij, Volkshuis-Esschen".

Ze waren lang geleden voor een kleine prijs aangekocht en dit omdat de bibliotheek hun boeken collectie ging vernieuwen.



Alle boeken zijn voorzien van een stempel van de bibliotheek, en tevens ook van instructies voor alle lezers! Je kan op de foto's zien wat je allemaal moest doen of juist niet mocht doen!

Zoals je ziet heeft er een 'boekenworm' in één van de boeken gezeten, en ook dat de muizen de randen afknabbelden.



Er zat ook nog een school schriftje bij van Renilde Sterkens (ik weet niet of deze naam juist is), héél mooi geschreven. Als iemand haar kent, dan mag het schriftje zeker terug naar haar of naar de familie.

*José Schrauwen*