



't Viltje



Deze Editie

Column door Tim Pockelé

Ronde rond Essen op 13 mei 2023

Eerste Communie + Vormsel 2023

G-Voetbal

Chiro weekend "Pagadders"

Inclusief

Weerpraatje

Aankondigingen

Varia

Contactgegevens

Hoofdredacteur

Marc Claessens—0473 30 22 94

Oprichters:

Willy Gommeren & Wout Suykerbuyk

Redactie

www.hetuiltje.be

info@hetuiltje.be

Voor geïnteresseerden

Hebt u een leuk/interessant nieuwtje dat zich op Horendonk plaats vond? Of wilt u zich vrijwillig stellen voor zelf af en toe eens een interview af te nemen of iets te schrijven? Twijfel dan zeker niet en contacteer ons.

Het is mogelijk om uw advertentie te laten opnemen in onze nieuwsbrief. Voor meer info kun je een mail sturen naar info@hetuiltje.be

Column

Door Tim Pockelé

Guy



Guy,

Guy. De mensen in je directe omgeving konden zien dat de ziekte het tegen je aan het winnen was. Velen bleven hopen voor een oplossing, een behandeling, een mirakel...

En die 'velen' is niet overdreven. Er zijn vele leegtes die je achterlaat: de leegte als papa, als vava, als vriend, als (schoon)broer, als buur, als fietser, als volleyballer, als journalist, als tennisser, als scheidsrechter, als reisgezel, als medepatiënt, als kok bij de KSA, als Babbelpunter, als schrijver/bezieler van De Spijcker, als clubschotelbesteller, als politieker, als columnist, als... schrijver, als...

Guy,

Sinds het begin van dit nieuwsplatform schreef je de column. En dat was je op het lijf geschreven. Je vatte steeds treffend samen waar het leven volgens jou om draait ; zowel de grote als de kleine dingen des levens. Je kon het hebben over crisis, oorlog, milieu en economie, maar één alinea verder ook over de bloemkolen in de moestuin of de grote inzet van personen in verenigingen. Let wel: onder de grote dingen verstond jij die moestuin en die goede Uilenaaren. De mensen stonden steeds centraal.

Guy,

Bij het volleyballen had je een unieke passeer-techniek. Je klapte vaak vliegensvlug een keer in je handen vlak voor je een goede pass gaf. Nu, terugkijkend, lijkt het een kort applaus omdat je mocht deelnemen aan het spel. Je vierde

als het ware het samen spelen met vrienden ; het leven vieren, het leven spelen... Misschien moeten we er een traditie van maken: vlak voor we gaan volleyballen, gaan fietsen, bij de (klein)kinderen op bezoek gaan, naar school of werk vertrekken... even het leven vieren met een klein applausje. Het mag vliegensvlug zijn.

Kampioen

In je laatste column schreef je: "*Vrienden ondereen die kampioen worden en dan weet je het wel. Bijkomend was dat het liefst 73 jaar geleden was dat Horendonk nog eens kampioen speelde.*"... en ook nog: "*Dus laat ons profiteren van elk straaltje zon, zowel tijdens de Ronde rond Essen als daarna. Mei wordt een hoogmaand voor sportief Horendonk, enkel maaien mogen we vergeten, maar voor al de rest vliegen we erin.*" (Je was vóór de natuur dus je zult het vast goed vinden dat ik even aan recyclage doe.)

73 jaar geleden is er een kampioen geboren die leefde voor de vrienden ondereen, die hield van een straaltje zon en die ons aanzette om erin te vliegen. Jammergenoeg was mei niet op alle gebied een hoogmaand. We gaan je niet vergeten.

Guy,

Bedankt om 'onze Guy' geweest te zijn. Ik ga na het typen van deze laatste zin in mijn handen klappen om je te bedanken en ik ben er zeker van dat er vele lezers zullen zijn die nu hetzelfde gaan doen.

In memoriam Guy Van den Broek



Geen woorden, sprakeloos.... nadat we zijn overlijden vernamen.

Guy hoort bij ons, als bestuurslid en gemeenteraadslid, als onze vertegenwoordiger in verschillende raden en commissies. Zijn trouwe en deskundige inzet voor de lokale politiek, met meer dan twintig jaar ervaring in de gemeenteraad, zo kennen we hem.

Trotse vader van drie zoons en ontroerende grootvader voor zijn kleinkinderen, ook dat is Guy.

En nog zoveel meer. Zijn sociaal-maatschappelijk engagement op zoveel vlakken spreekt tot de verbeelding.

Niet de man die de spotlights of de micro zocht, liever bescheiden genietend van wat hij kon doen voor de samenleving.

De lokale heemkunde en “zijn” Spycker of het redactiepraatje van de Nieuwskrant Den Uil waar hij zijn pen als oud-journalist van De Tijd kon scherpen. Maar ook het Babbelpunt voor anderstaligen, de recreatieve volleybalcompetitie, enkele clubs van wielertoeristen, de kookpot op het KSA-kamp en zoveel meer, ze konden altijd op zijn loyale inbreng rekenen.

De accenten die hij daarbij uitstraalde waren persoonlijk : kiezen voor gemoedelijkheid en de groepscohesie tussen de sportvrienden boven competitiviteit, anderen de faam gunnen, zijn mening geven met veel respect voor die van anderen... Geloof ook in samenwerking in de politiek, tussen mensen, tussen partijen, over tegengestelde belangen heen. Met veel aandacht voor ons leefmilieu en voor een omgeving waarin het goed is om te wonen. En met veel ambitie voor zijn Essen – en zijn Horendonk.

Het gemis aan de tafel bij vele initiatieven en verenigingen en in het gemeentebestuur, en ook aan tafels waar het gewoon gezellig was, zal heel pijnlijk zijn. Iemand vertelde ons : Guy zal verder leven in alle mooie herinneringen. Daarmee kunnen we inderdaad nog heel veel jaren verder.

We hopen dat de erfenis van zijn sociaal-maatschappelijk engagement, een stimulans mag zijn voor de vele medewerkers in “zijn” verenigingsleven.

Afscheid nemen bestaat niet, Guy blijft voor goed in ons gedachten en in ons hart.

Vaarwel vriend.

Ronde rond Essen 2023

Op zaterdag 13 mei was Buurtcafé De Gaffel voor de vijfde maal de start- en aankomstplaats van de Ronde rond Essen, het jaarlijks fiets- en wandelevenement ten voordele van Kom op tegen Kanker en de UZA Foundation. De Ronde rond Essen is inmiddels een klassieker geworden voor vele wielertoeristen en steeds meer recreatieve fietsers. Ook de wandeling met de ezels trekt meer en meer deelnemers en nieuw dit jaar was het verrassend en smakelijk einde voor de ezels! De Ronde rond Essen 2023 werd dus opnieuw een succes, niet alleen dankzij het mooie weer van de eerste echte lentedag, maar vooral dankzij de ongedwongen, gezellige sfeer en de solidariteit onder alle deelnemers. Hartverwarmend!



Fietsen rond Essen

De sportieve fietsers rijden één of meerdere rondjes rond Essen.

Langs Dreveneind en Scham naar de Blikstraat. Zo naar Nieuwmoer en via den Darm en Handelaar naar Kalmthout. Door de Kalmthoutse Heide naar den Hoek en langs Nispen terug naar den Uil. Goed voor 33,33 km.

Voor de recreatieve fietsers wordt een alternatieve route uitgestippeld. Zij rijden ook rond Essen, maar dan via bijzondere binnenpaadjes en onverwachte omweggetjes.

En dan is er ook nog een derde parcours: een graveltocht van ongeveer 60 km.

In totaal kozen ongeveer 300 fietsers voor één van deze drie fietstochten.

Super-Jef

Wie hem kent, weet dat Jef Brant grenzen kan verleggen. En dat deed hij dit jaar nogmaals tijdens de Ronde rond Essen. Hij knalde maar liefst 12 rondjes rond Essen of ruim 400 km op één dag! Het daverend applaus bij zijn aankomst was dan ook meer dan verdiend. Koerspetje af!





Ezelwandelung

Niet alleen de kinderen vinden de ezelwandelung plezierig. Ook de grote mensen vinden het leuk om samen met een grote groep ezels (dit jaar 15!) een tocht te maken door de bossen en langs de weiden en velden van Horendonk. Tijdens de vaste tussenstop op het kajoterspleintje telden we ongeveer 125 deelnemers! En daar moeten we dus nog de (echte) ezels bijtellen...

Luc Konings zorgde dit jaar voor een smakelijke verrassing voor de ezels. Voor hen stond er bij De Gaffel een echt ezelbuffet opgesteld. Een lange tafel vol vers hooi, appels en wortelen. I-A!



Goede doelen

De opbrengst van de Ronde rond Essen gaat naar de UZA-Foundation (een project van Jef Brant) en de 1000 km voor Kom op tegen Kanker.

De 1000 km voor Kom op tegen Kanker wordt elk jaar op Hemelvaartsdag en de drie daaropvolgende dagen gereden, telkens 250 km per dag. De Ronde rond Essen sponsort het inschrijvingsgeld van 4 ploegen. Twee ploegen onder de naam 'We trappen door': Armand Konings fietst de 1000 km als solorijder en een team van 8 fietsers van Gaffelo-VDB Cycling, de wielclub van De Gaffel. De andere twee ploegen worden gevormd door 'Bleek Verzet' die volledig bestaan uit leden van de familie Van den Bleeken, van origine uit Achterbroek.



Volop zon op een vol terras!

Frank Deboosere mag dan wel op pensioen zijn, hij had als campagneleider van Kom op tegen Kanker wel voor mooi weer gezorgd. Het was dan ook genieten aan Buurtcafé De Gaffel.

Een lekker drankje en een smakelijk hapje in goed gezelschap op een gezellig terras. En dit alles voor een goed doel. Mooi toch?

Tot volgend jaar!

De Ronde rond Essen wordt jaarlijks georganiseerd op de zaterdag voorafgaand aan Hemelvaartsdag. Misschien moet je die datum al in je agenda noteren? Tot slot willen we graag iedereen bedanken die heeft deelgenomen en heeft meegewerkt aan de Ronde rond Essen 2023.

1ste communie Horendonk

Eerste Communie



Zondag 14 mei was het eindelijk zover! 4 meisjes en 7 jongens deden hun eerste communie met pastoor Jos Uytdewilligen als voorganger. De weergoden waren ons goed gezind. Het was een zonnige dag met 11 blij gezichten. Fiere ouders, trotse grootouders, meters en peters. Iedereen mocht getuigen van deze stralende, mooi geklede communicanten. En wat hebben ze het goed gedaan. Vol enthousiasme galmden de liedjes doorheen de kerk. Met een beetje kriebels in de buik kregen ze de allereerste echte hostie, ondersteund door een mooi stukje

muziek. Met als slotlied "Joepie, ik voel me zo blij" werd de viering al dansend afgesloten. Kortom de viering was één groot feest!

Alle 11 zijn ze dikke vrienden van Jezus!



(Pepijn Van Turnhout, Julie Kools, Fenne Mattheussen, Sus Van Nueten, Thijs Van Croonenborch, Juline Van Loon, Axel Vrints, Sep Van Gils, Ibbby Mariën, Tibo Vissenbergh, Vince Vander Sanden)

Dankjewel vanuit het parochieteam

Namens het parochieteam een dikke proficiat aan de 11 communicantjes die voor het eerst écht mochten deelnemen aan een eucharistieviering. Zij hebben dat prachtig gedaan. We hebben er een kinderkoor bij op onze parochie. Wat een stemgeluid! Je kon duidelijk horen dat ze er zin in hadden op deze zonnige, feestelijke dag!

Uiteraard ook een grote dankjewel aan Ellen, juf Marianne, juf Ils en Siska, EH Jos Uytdewilligen voor de prachtige viering dit jaar. Het is heel fijn dat we nog steeds op enthousiaste mensen kunnen rekenen die zich willen inzetten om de kinderen een goede voorbereiding te geven. Een nagenoeg volle kerk, dat doet deugd.



Foto's : Ellen Voeten

Vormsel 2023

Vormsel 2023

Zaterdag 20 mei werden 8 jongens en meisjes van onze parochie samen met 9 kinderen van Wildert en 19 kinderen van Essen Hoek gevormd door E.H. vicaris Emmanuel Ikeobi in de hoofdkerk van Essen centrum.

In zijn homilie had E.H. vicaris Emmanuel Ikeobi het over de symboliek van het vormsel waarin hij water, vuur, handen, wind en olie aanhaalde in deze viering samen met de vormelingen.

We hadden het tijdens de catechesebijeenkomsten al gemerkt, deze kinderen en hun ouders werkten zeer betrokken mee. Dat straalden ze ook uit tijdens de viering. We willen hen daarvoor van harte danken!



We wensen onze vormelingen en hun ouders proficiat en hopen dat ze met dezelfde overgave betrokken blijven bij onze parochiegemeenschap! We hopen dat ze verder mogen groeien in hun geloof en hun christelijk overtuiging uitstralen.



Deze jongeren waren de eersten die in de hoofdkerk van Essen centrum gevormd werden. De parochiale eenheid besliste immers dat vanaf dit jaar alle kinderen gevormd zullen worden in de hoofdkerk in Essen.



Dat spijt ons zeer. We miste onze sfeervolle vieringen, traditioneel met witte paterskleden. De voorbereidingen op het vormsel zullen wel nog in onze parochie gebeuren. We houden daarbij de huidige werkwijze aan, in de hoop de betrokkenheid bij de eigen parochiegemeenschap te behouden.



G-Voetbal

G-voetballers sloten seizoen in stijl af



De G-voetballers van FC Horendonk sloten het seizoen af met enkele plezierige prestaties. Op zondag 7 mei trok het team naar Westerlo, waar het Michiel Nys Cup toernooi plaatsvond. De wedstrijden duurden telkens 25 minuten. Horendonk won ze allemaal en scoorde zowaar 18 doelpunten. Tegen de Limburgers van Opoeteren werd het 4-1 en Westerlo ging voor de bijl met 3-1. En tegen Vis-senaken en Heist wees het scorebord na afloop 6-1 en 5-2 aan. Knappe prestaties, terwijl de tegenstrevers goed meevoetbalden en niet in de vernieling gespeeld werden.





Een week later trok de ploeg (Volwassenen) dan naar Simikos Schoten voor de allerlaatste wedstrijd van het seizoen 2022-'23. Simikos zorgde voor een warme ontvangst, op kunstgras. De voorbije winter was het weer enkele keren spelbreker. Maar nu scheen de zon volop. Aan de rust leidde Den Uil met 0-2. de eindstand was 2-6. En zo was het eerste Horendonkseizoen een feit.



Weetje: een G-wedstrijd wordt op de breedte van een veld gespeeld, tussen middellijn en baklijn. Als de bal uit is, wordt er ingetrapt. Normaal gesproken speel je 7 tegen 7, maar na onderling overleg kan het met meer spelers. Er worden geen standen of uitslagen bijgehouden. Dat is immers tegen de geest van het (G-)spel: hou het plezierig!

Jan Suykerbuyk

Foto's: Ad Potters



Chiro weekend Pagadders

Afgelopen maand zijn de allerjongste groepen van de chiro jongens, namelijk de "Pagadders" (leerlingen van het eerste leerjaar) en "speelclub" (leerlingen van het tweede leerjaar) op een mini kamp geweest. Dit om de allerjongste al eens te laten proeven van hoe het er ongeveer op een zomerkamp aan toe gaat.

Allereerst het aankomen op de locatie waar het kamp zal doorgaan. Dit was te Essen statie bij chiro "Happy Dorp", niet zo heel ver dus. Uitpakken en slaappleats voorzien was toch wel een opgave voor onze jonge gasten. De "Pagadders" hadden natuurlijk noch nooit in groep gezamenlijk geslapen.

Daarna volgde de formatie en vlaggenroet die ze toch al kende van hun zondag bijeenkomsten. Waarna allerhande spel evenementen aan bod kwamen. Ook waren de eet momenten een beleving in een grotere groep. Gezamenlijk slapen was moeilijk de eerste keer liever plezier maken en ze hadden blijkbaar elkaar nog zoveel te vertellen over de afgelopen dag.

De dag nadien alles terug opruimen en inpakken, ook niet zo evident de eerste keer. Zoals op ieder kamp blijven er spullen over die van niemand blijken te zijn. Deze belanden dan maar in de verkleedkoffer van chiro JOHO.

Bij het ophalen van de leden door de ouders wisten ze alom te vertellen hoe plezierig het kamp geweest was. Allen gingen zeker mee op groot kamp deze zomer. De ene al wat langer dan de andere, ik vier dagen, ik vijf dagen, ik zes dagen, terwijl hun leiders zeiden dat het wel zeven dagen was voor de "Pagadders" en "speelclub".



Bedevaart 2023

Datum: **Dinsdag 4 juli 2023**

Inlichtingen / Inschrijvingen: Prijs per deelnemer 25 €

Vertrek kerk Horendonk om 08.15 uur – vertrek kerk Wildert om 08.30 uur

Voor Horendonk:

Neelen Werner

Over d'Aa 223

Gsm: 0471 85 36 18

Voor Wildert:

Wiercx Herman

Pastoor Schoetersstraat 12

Gsm: 0498 31 53 94



Inclusief

Door Nicole Vanlaerhoven



Aardig zijn

Onlangs bekeek ik een film over het belang van fysiek contact hebben met de aarde. Een documentaire van Steve Kroschel uit 2013. In Alaska moet Kroschel een strenge winter overleven. Hij past een oude wijsheid toe, geleerd van inheemse Amerikanen: zonder kleding 20 minuten op de aarde liggen, onder zijn huis, waar geen sneeuw ligt. Zijn lichamelijke klachten verdwenen als sneeuw voor de zon.

Kroschel is videograaf en filmt al enige tijd het leven in Alaska. Ook dit experiment. Het wordt later het onderwerp van de film: "Aarden". Omdat het niet altijd mogelijk is in fysiek contact met de aarde te staan, test hij of aarden ook werkt via een aardpenverbinding. Het werkt. Snijbloemen in een vaas bleven langer mooi als ze geaard werden.

Verrast door het effect van huid-aardecontact op zijn gezondheid, wil Kroschel dorpsgenoten laten meeprofitieren van deze kennis. Hij stimuleert het lopen op blote voeten. Deelt pakketjes uit met materialen waarmee je je fysiek kan "aarden". Hij zoekt contact met wetenschappers om het verschijnsel te leren begrijpen. Bij artsen zoekt hij mogelijkheden voor toepassingen in de zorg. Na 7 jaar besluit Kroschel dat het avontuur voor hem er op zit, en monteert hij het beeldmateriaal tot een film. Via [Sites en beeldmateriaal \(permamens.nl\)](https://www.permamens.nl) kan je op Youtube "The Grounded", bekijken.

In de film herken ik mezelf. Ik voel me buiten het meest op mijn gemak, wanneer ik vuile handen krijg van het wroeten in de grond. Het liefst loop ik op blote voeten. Als ik voel dat ik het moeilijk heb, zoek ik contact met de aarde. Dat werkt helend. Ik ontlaad. Herken jij dit ook?



Een wetenschappelijke verklaring voor wat er gebeurt bij "aarden", wordt in "Down to Earth, the Science of Grounding" gegeven. Ook deze documentaire is snel te vinden via mijn website. Bij "aarden" vindt uitwisseling van energie plaats tussen jou en de aarde. Overtollige energie kun je kwijt. Een tekort aan energie kun je opnemen. Jij bent als een batterij die het nodig heeft om regelmatig aan de oplader gekoppeld te worden.

Sinds de ontdekking van kunststof leven we steeds meer geïsoleerd van de aarde. Denk aan kunststof vloeren en schoenzolen. Tegelijkertijd zijn klachten in verband met ons immuunsysteem fors toegenomen. Er blijkt een verband te bestaan. Aarding verbetert jouw gezondheid. Dus loop op blote voeten en ga liggen in het gras!

Verminderen jouw klachten als je "aard-ig" bent voor jezelf?

Weerpraatje

Het was gene vette afgelopen maand... Met 35,5 mm zit mei 2023 ruim onder het gemiddelde. Na 12 mei heeft het geen druppel meer geregend. Niettegenstaande was de meteorologische lente (1 maart tot 31 mei) dit jaar uitzonderlijk nat. In totaal is er afgelopen drie maanden 220,5 mm neerslag gevallen in Essen terwijl dat gemiddeld 169 mm is. Ter vergelijking: lente 2020: 106,5 mm / lente 2021: 144,5 mm / lente 2022: 87 mm. Voorlopig valt Essen nog onder de categorie 'nat' op de droogte-indexkaart. Vanwege de aanhoudende droogte wordt voorspeld dat dit deze maand zal zakken naar 'normaal', zoals dat nu al het geval is in een groot deel van België (bron: KMI). Sproeien maar...

WS

Weerspreuk

Blaast de wind in juni uit de Noorderkant, zo waait het koren van het land.



UW WIJNWINKEL THUIS
BESTEL ONLINE OP ONZE WEBSITE
OF PER TEL. 03 667 18 90

WIJNCLUBTORENHOF.BE

The art of Wine



Gezocht: WOL

Een aantal enthousiaste breiers en hakers zijn begonnen met **Uilenmutsen** maken. We hopen een diversiteit aan mutsen te maken die verkocht worden **tvv** van het **bouwfonds**

van de **Chiro** van Den Uil.

Om kosten te drukken **zoeken we:**

- * Resten **WOL!**
- * Breipennen
- * Haaknaalden

Heeft u nog bollen en/of resten WOL, waar u vanaf wilt? Breng het binnen bij Nicole van de Kar, Kraaienbergh 124, gsm 0476640863. Alvast superbedankt!

Neem ook gerust contact op als u mee wil helpen haken of breien. We helpen u op weg.



Op 25 juni om 19u zullen er verhaaltjes verteld worden op het bloemenveld. Dit voor kinderen tussen 3 en 8 jaar. Iedereen is welkom om te komen luisteren. Het is helemaal gratis en er is absoluut geen aankoopverplichting. Kinderen/(groot-)ouders/tantes/nonkels/... nemen best een kussentje mee. Zo zitten ze zacht ;-)

info@wild-bloemen.be

12UUR V/D UIL

FIETSEN ROND DE KERKTOREN VAN DEN UIL

ZATERDAG

24 JUNI 2023

Zaterdag 24 juni organiseert BC Portie Gemengd voor de tweede keer op rij HET fietsevenement van het jaar! 12 uur lang fietsen op een fiets zonder versnellingen, op een vastgelegd parcours op den Uil, dat is de uitdaging die verschillende ploegen zullen aangaan!

De wedstrijd start om 9u30 op het feestplein naast de kerk! Hierna vervolgen ze hun route langs Horendonk, Dreveneind, fietspad wijk Den Uil en fietspad naast de Vaart om zo aan hun volgende ronde te starten. De ploeg met de meest gereden rondes wint deze wedstrijd, maar ook de ploeg met de ludiekste fiets verdient een prijs.

Het is een evenement voor jong en oud, waar iedereen welkom is om de ingeschreven ploegen te komen aanmoedigen en te genieten van een (hopelijk) zonnig terras. Na de wedstrijd zullen de prijzen worden uitgereikt en kunnen de beentjes losgegooid worden op de after-party.

Hopelijk tot dan!

Even een mededeling i.v.m de Parochiezaal Horendonk.

Zoals jullie misschien al gehoord hebben stop ik met het beheer van de zaal. Ik heb het ongeveer vijf jaar met hart en ziel gedaan.

Enkele weken geleden ben ik tot het besef gekomen dat het te zwaar is om nog verder te doen, het doet me pijn om deze beslissing te nemen.

Ik wil Kees en Guy bedanken om het voort te zetten, zodat ons zaaltje zijn activiteiten niet moet stopzetten!

Voor hen zou het gemakkelijker zijn moest er nog iemand interesse hebben om hen bij te staan en te helpen tijdens drukke periodes.

Indien je interesse hebt om mee te helpen of een boeking voor de zaal te doen kan je steeds terecht op het GSM nummer: 0470 13 08 76 (nummer parochiezaal) of gewoon nummer: 03/667 35 01 (Kees Machiels)

Of op de website: www.parochiezaalhorendonk.be

Bedankt nog voor de mooie ontmoetingen die ik mocht beleven tijdens deze vijf jaar!



José Schrauwen.

Overlijdens

Wie een schoon leven heeft geleid en geluk gaf aan anderen, sterft nooit helemaal.

Guy Van den Broek

Oud-journalist bij De Tijd.

Lid, voorzitter, stichter en bezieler van vele verenigingen.

Actief gemeenteraadslid te Essen. Vader en vava.

Geboren te Essen op 10 maart 1950 en zachtjes ingeslapen
op 24 mei 2023 in Coda-Hospice te Gooreind.



Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder man.

Martien (Merte) Lambrechts

echtgenoot van

Ida Van de Weyer

lid van Samana

* Essen - 5 augustus 1929

† Brasschaat - 1 juni 2023

Klasfoto's van 30 jaar geleden!

Enkele weken geleden vond ik een schoolkalender van het jaar 1993. Dus het is misschien leuk om de foto's eens te laten verschijnen!

De kinderen die toen naar de kleuterklas en de lagere school gingen zijn nu uitgegroeid tot volwassenen.

Zij zijn de ouders van de kinderen die nu naar de Uilse scholen gaan.

Sommigen zijn misschien in andere dorpen gaan wonen en hebben daar hun leven opgebouwd. Spijtig genoeg staan er ook kinderen op die te jong overleden zijn, het verdriet voor de ouders, familie en vrienden gaat nooit weg en zij blijven hun kinderen koesteren!

De leerkrachten op de foto's, daarvan zijn er toch nog veel die er nu nog zijn. Enkelen herkende ik niet meer, maar jullie waarschijnlijk wel.

Hopelijk vinden jullie het leuk om ze nog eens te bekijken en terug te denken aan die mooie onbezorgde tijd!

José Schrauwen

Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Ilse



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Liliane



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Kris



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Lut



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Marianne & Zuster Paula



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Martha



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Rita



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Meester Frank



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Simonne



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Wies



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Vera



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Meester Eddy



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Juf Suzanne



Foto St-Vincentius 1993 : Juffen



Foto St-Vincentius 1993 : Leerkrachten



Klasfoto St-Vincentius 1993 : Kleuters

