



Editie #220

De kleine Aa, Essendonk 04-01-2024



Deze Editie

Eucharistieviering Kerstmis 2023 Horendonk

Vredeslicht van Bethlehem

Kerstviering KBG Horendonk

De warmste week van het 6de leerjaar Horendonk

Nieuwjaarsbrieven in de Bijster

Welzijnszorg...Dank U

Soepverkoop t.v.v. 100km run kom op tegen kanker

Bezoek Chiroleiding bij José Schrauwen

Relaas weekend Burnley FC

Inclusief

Weerpraatje

Overlijdens

Aankondigingen

Varia

Contactgegevens

Hoofdredacteur

Marc Claessens—0473 30 22 94

Oprichters:

Willy Gommeren & Wout Suykerbuyk

Redactie

www.hetuiltje.be

info@hetuiltje.be

Voor geïnteresseerden

Hebt u een leuk/interessant nieuwtje dat zich op Horendonk plaats vond? Of wilt u zich vrijwillig stellen voor zelf af en toe eens een interview af te nemen of iets te schrijven? Twijfel dan zeker niet en contacteer ons.

Het is mogelijk om uw advertentie te laten opnemen in onze nieuwsbrief. Voor meer info kun je een mail sturen naar info@hetuiltje.be

Eucharistieviering Kerstmis 2023



Op Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus, maar wat verandert die geboorte in de wereld? Ogenscheinlijk niets, want vandaag zien we precies hetzelfde als gisteren. We zien dus dezelfde goede, maar ook dezelfde kwade dingen. We zien de groeiende bezorgdheid om het milieu en het klimaat, de inzet van ontelbaar velen in de strijd tegen ziekte, de groeiende strijd voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, de wereldwijd

groeiende organisaties op zoek naar een betere wereld voor iedereen en op elk gebied. Maar we zien ook het groeiend geweld tussen sommige volkeren en etnische groepen, de oorlog

en die er gevoerd wordt in zoveel landen, waar de bevolking systematisch wordt uitgeroeid, waar mensen worden afgeslacht, waar hun eigendom wordt vernield, waar er geen greintje respect is voor de mens. We zien de groeiende ellende in veel Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen, de groeiende machtswellust van zoveel politici, de mishandeling van vrouwen en kinderen, de groeiende armoede van miljoenen armen, miljoenen vluchtelingen zonder huis of thuis, de afkeer voor wie er anders uitziet, anders denkt, anders is dan wij.



We zien hoe velen hun kop in het zand steken omdat ze het allemaal zagezegd niet gezien, niet gehoord, niet gemerkt hebben of dat zij het niet zijn die het allemaal veroorzaken maar dat het de anderen zijn.



Als in Palestina, de geboorteplaats van Jezus, deze dagen alle vieringen in mineur zijn geschied, dan duidt dat op iets ernstig, dan vraagt dat dringend om verandering! Nee, Kerstmis, de geboorte van Jezus, heeft niets veranderd in de wereld. Maar de vraag is: heeft het in ons iets veranderd? Zijn wij zelf betere mensen geworden? Zijn wij gelukkiger? Zijn ook onze problemen opgelost? Het antwoord op deze vragen laat ik aan ieder van u over...

Maar hoe de situatie in de wereld en in ons zelf ook is, toch hebben wij Kerstmis gevierd, dat Jezus mens is geworden en dat Hij ons over God is komen vertellen. God die naar ons toekomt, wie we ook zijn, wat we ook doen, waar we ook wonen, want door Jezus' menswording is God in ieder van ons komen wonen. Dat is dus wat er veranderd is bij en door de geboorte van Jezus: dat God bij de mensen is komen wonen. Hij laat ons nooit alleen, waar we ons ook bevinden: in een gezin, op straat, alleen, in een klooster, in de gevangenis, gelijk waar. Hij woont in ieder van ons om onze ogen te openen zodat we Hem erkennen en Hem kunnen volgen.

Wij hebben in onze parochie mooie en sfeervolle en gelovige kerstvieringen gehad. De boodschap die we meekregen was: tracht zelf ook vredelievende mensen te zijn. Wanneer we dat allen proberen te zijn, dan zal het ook goed gaan in onze wereld! Dan zal er VREDE zijn voor ieder mens!

Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet. Kerststallenbouwers, zangers, misdienaars en lectoren, kaarsenmakers, bloemenzetters, kerkpoetsters, allen hartelijke dank!

Vredeslicht van Bethlehem



Vorig jaar heeft het Licht van Bethlehem ook gebrand in onze kerk. Ook dit jaar zullen we het gaan halen op één of ander verdeelcentrum.

Het licht wordt jaarlijks door een Oostenrijks kind ontstoken aan de Vredesvlam in de geboortegrot in Bethlehem. Vervolgens wordt het door kinderen over de hele wereld verder verspreid. Zo ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor Kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een zee van licht, een baken, dat ons in het donker de weg wijst naar de vrede.

Ook duizenden scouts uit de hele wereld geven het Vredeslicht in de tijd voor kerst aan elkaar door. Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap.

Rond kerst zijn veel mensen bezig met goede wensen en worden er veel acties georganiseerd voor diverse goede doelen, zo werd er in 1986 in Oostenrijks in deze periode een actie voor gehandicapte kinderen georganiseerd. Deze actie was het begin om het vredeslicht te ontsteken aan de vredesvlam in Bethlehem en per vliegtuig ging dit licht naar Linz om daar verspreid te worden door groepen die zich spontaan hadden aangemeld waaronder de Oostenrijkse Scoutingorganisatie en zo ontstond de actie "Vredeslicht."

Scouts zorgen vanaf het begin van de actie voor de verspreiding tot in de kleinste dorpen van Oostenrijk . In 1988 verliet het Vredeslicht voor het eerst Oostenrijk en brachten Scouts het naar Duitsland, Italië, Frankrijk en Zwitserland. In 1989 na de val van de Berlijnse muur bereikte het vredeslicht via Scoutsleden de voormalige communistische buurlanden. In 1996 kwam het vredeslicht voor het eerst naar Nederland !

Wat klein begon is vandaag de dag uitgegroeid tot een grote Internationale actie die door Scoutinggroepen over de hele wereld wordt ondersteund. Jaarlijks komen ca. 5.000 Scouts vanuit 25 Europese landen naar Wenen om het licht persoonlijk in ontvangst te nemen , om het vervolgens aan anderen groepen door te kunnen geven.



Zo bereikt het Licht vandaag de dag in enkele dagen ook werelddelen als de Verenigde Staten en Japan. Het is in een betrekkelijke tijd van een klein lichtpuntje uitgegroeid tot een zee van Licht, miljoenen mensen komen inmiddels in aanraking met het Vredeslicht.

Het Vredeslicht is geen magisch symbool, dat vrede tovert. Het herinnert ons aan onze plicht, ons voor de vrede in te zetten.

Het Vredeslicht is een teken van hoop en vriendschap.

Kerstviering KBG Horendonk



Op dinsdag 12 december 2023 vierden we met KBG Horendonk ons Kerstfeest.

Traditiegetrouw beginnen we met een eucharistieviering om 11.30u. Tijdens deze viering worden we opgeroepen tot dankbaarheid om de menswording van Jezus onder ons. Hij vraagt van ieder van ons dat we vredelievende mensen zouden zijn.

Na de viering gingen we naar de parochiezaal voor onze kerstmaaltijd. Zoals ieder jaar is dat heel lekker.



Na de viering gingen we naar de parochiezaal voor onze kerstmaaltijd. Zoals ieder jaar is dat heel lekker.



Nadat we van onze maaltijd hadden genoten en met elkaar onze nieuwtjes hadden uitgewisseld, keken we uit naar onze schoolkinderen. Rond 14.00 uur waren ze daar en werden door Anneke begroet en verwelkomt.

Daarna gaven de nachtegaaltjes het beste van zichzelf - mooie kerstliederen - ondersteund door hun juffen. Ze lazen nog een nieuwjaarsbrief, die ze aan iedere aanwezige bezorgde.

De kinderen en de juffen werden bedankt en kregen allen een kleine attentie.

Met een fijn kerstgeschenkje trokken we dan terug naar

huis.

Het bestuur wil alle aanwezigen van harte danken om samen met ons Kerstfeest te vieren. Wij wensen ook aan iedereen een vredevol Kerstfeest en een heel Gelukkig Nieuwjaar.



De Warmste week zesde leerjaar

Op donderdag 14 december 2023 hebben de leerlingen van het zesde leerjaar meegedaan aan De Warmste Week, het eindejaar-initiatief van De VRT. Dit jaar ging het om meer veilige plekken voor kinderen en jongeren, thuis, op school, in hun vrije tijd en online.



Want iedereen verdient om op te groeien zonder zorgen.

Zij hadden eigen cakes gebakken die ze aan alle andere leerlingen van de school verkochten en waarvan de opbrengst naar De Warmste Week ging. Ze hadden geluk met het weer want de zon was ook van de partij. Het werd een geslaagde middag voor iedereen. Bedankt voor jullie inzet!



Nieuwjaarsbrieven in De Bijster

Op vrijdag 22 december 2023 hebben de kinderen van het derde en het vierde leerjaar van de Sint-Vincentiuschool van Horendonk weer hun nieuwjaarsbrieven gaan voorlezen aan de bewoners van De Bijster.

Er was een nieuwjaarsbrief voor iedere bewoner. Eerst waren zij de ouderen op hun leefgroep gaan halen en brachten hen naar de zaal.

Daarnaast werden er door de kinderen verscheidene kerstliederen gezongen met muzikale begeleiding van viool, piano, trommel, klarinet, dwarsfluit. Deze instrumenten werden door de kinderen zelf bespeeld! Wat zeer op prijs werd gesteld.

Het was een mooi initiatief voor Kerstmis, zeker zo tussen de jongsten en oudsten.

Na het concert brachten de kinderen de ouderen terug naar de leefgroep en kregen nadien nog een kop warme chocomelk met een wafel.

Een mooie jaarlijkse traditie!



Welzijnszorg...Dank U

Armoede is een realiteit die veel te veel mensen elke dag moeten doorstaan.

Ze heeft elke dag een negatief effect op uw gezondheid, op uw onderwijskansen,

op uw kansen op waardig werk en op de kans die je maakt op een goede woning.

Armoede zorgt voor sociale uitsluiting en duwt u in een maatschappelijk isolement.

Belangrijk: armoede is niet uw eigen schuld. Ze is het gevolg van structurele problemen die diepgeworteld zijn in onze samenleving.



Daarom, laten we als christenen onze schouders mee onder een sterk armoede beleid zette. We hebben dit ook gedaan bij de omhaling van vorig weekend . We haalden in de kerk 374,48 euro op voor Welzijnszorg. Dank.

100 km run Kom op tegen kanker soepverkoop



De 100km-run, dat is een uniek loopevenement waarbij teams van vier lopers samen 100 km lopen ten voordele van de strijd tegen kanker. In aanloop naar het evenement zamelt elk team immers 2500 euro startgeld in voor kankeronderzoek. Op 17 maart 2024 vindt in Halle de vijfde editie van dit evenement plaats.

Voor de derde keer zal ook het team van Den Uil Loopt Tegen Kanker weer aan de start staan. Om het inschrijvingsgeld bij elkaar te krijgen, organiseerden we in november al een Herfstwandeling. Toen werd ook het startschot gegeven voor onze soepverkoop. En deze werd een groot succes!



Verspreid over twee weekends leverden we meer dan 300 liter verse pompensoep af. In totaal moest er zo meer dan 150 kg pompoenen, 30 kg wortelen en 20 kg ajuin verwerkt worden. Voor de groeten konden we rekenen op onze lokale telers van De Zwanenberg en Kempengoud. Het snij- en schilwerk werd vol overgave gedaan door onze vele helpers, die we bij deze nog eens extra in de bloemetjes willen zetten. Een woordje van dank is ook op zijn plaats voor FC Horendonk, de kantine en de keukens kwamen goed van pas bij het bereiden van de soep.



Met deze succesvolle actie hebben we ondertussen onze 2500 euro startgeld kunnen inzamelen. We hopen dat bij iedereen de soep gesmaakt heeft. Nu rest ons dus nog enkel de looptrainingen om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Geert, Wim, Wanne en Raf



Bezoek Chiroleiding bij José

De kinderen, de oude en jonge leiding van de jongens Chiro met oudjaar op bezoek

Wederom bedankt voor jullie bezoekje op oudjaar, wat was het weer plezant!

Ik hoop dat jullie allen nog een goed en leuk jaar-uiteinde hebben gevierd en dat je nadien weer veilig thuis bent gekomen!

Overdag heb ik 84 zangertjes gehad en maar 4 rommelpotters, het weer was tussendoor goed om rond te gaan zingen. Dit jaar waren het veel groepjes die aan de deur kwamen, en de kinderen waren allemaal lief en vriendelijk!

Ik wens jullie allen nog een mooi, gelukkig en plezant 2024 toe!!!

José Schrauwen



Weekend naar Burnley FC

Het weekend van 16 en 17 december zijn we met enkele mensen van Horendonk gaan supporteren voor Hannes Delcroix, die sinds deze zomer bij Burnley FC voetbalt.



Hier volgt een kort relaas van deze reis.

Begin oktober heeft Jef Delcroix -broer van Hannes- onder vrienden een rondvraag gehouden wie geïnteresseerd was om op 16 december mee te reizen naar Burnley. Op deze dag werd de match Brunley-Everton gespeeld. Uiteindelijk waren er 23 personen die wel interesse hadden om mee te gaan. Daarop is Jef aan het werk gegaan om alles in orde te maken.

Op 16 december stond iedereen 's morgens om half zeven op het perron van het station in Essen. Na een overstap in Antwerpen-centraal ging het met de trein verder richting Brussel Airport. Om 9.55 was onze vlucht voorzien naar Manchester.

Na een korte vlucht landden we om 10.20u (plaatselijke tijd) in Manchester. Op de luchthaven in Manchester ontmoetten we toevallig de vader van Vincent Kompany. Omdat enkele personen van ons rondliepen met een t-shirt van Burnley kwam hij eens poolshoogte nemen bij onze groep. Dat was een leuke verrassing.

Vanaf de luchthaven in Manchester was er een bus voorzien naar ons hotel, waar we na een korte stop bij 'Old Trafford', het stadion van Manchester United, ingecheckt hebben in het hotel. Daarna ging de reis verder naar 'Turf Moor', het



stadion van Burnley waar om half zes de match begon tegen de ploeg van Everton. He-las was deze ploeg te sterk voor Burnley en werd er verloren met 2-0.

Na de match werden we met de bus terug gebracht naar Man-



chester waar we nog een gezellige avond hadden. Na voor enkelen toch wel een korte nacht zijn we na een stevig ontbijt terug vertrokken richting luchthaven waar we om 12.55u terug richting huis vlogen.

Via deze weg wil ik Jef Delcroix bedanken voor de organisatie van dit weekend en ook iedereen die mee geweest is voor het fijne gezelschap. Dit was een leuke ervaring.

MC



Inclusief

Door Nicole Vanlaerhoven



Van Oud naar Nieuw

Oud op Nieuw, het kalenderjaar, wordt gevierd,. Uren, dagen, maanden, jaren,... Tijd, gevat in een systeem, waarmee we gebeurtenissen duiden. Hierdoor bestaat er een "waarheid op een bepaald moment": Ik heb nu een afspraak. Bestaat die waarheid op veel momenten, ik heb wekelijks om 15u een afspraak, dan lijkt dat een wetmatigheid. Mensen die de wetmatigheid positief ervaren, maken het tot dé norm. Ik spreek altijd om 15u af.

Woorden als "altijd" en "nooit" in een zin, verraden dat er "wetmatigheid in de tijd" wordt gecommuniceerd. Duiding met "altijd" en "nooit" drijft iemand naar conflict. Zolang om 15 uur afgesproken kán worden, geen probleem. Wat als 1 van beiden plotseling níét om 15u wil afspreken? Veel mensen ervaren ineens een probleem. Klok en persoon lopen niet synchroon. Ze raken uit hun doen, uit ritme, worden onrustig. Schandalig dat de ander geen tijd heeft!.....Wat speelt hier?

"Tijd" als afgesproken systeem bevat de valkuil dat we ons gaan aanpassen aan aangeleerd gedrag. We weten doorgaans goed hoe lang we met iets bezig zijn en wanneer we dat doen. Veel mensen ervaren dat als rustgevend. Toch is dat regelmatig niet zo. Een voorbeeld.

Misschien vond je ooit rust door wekelijks op woensdag ramen te zemen. Je zeemt al jaren de ramen elke woensdag. Je verwacht van jezelf dat je dat volgende week wéér doet. Dan belt die vriend(in) met de vraag om woensdag samen iets leuks te doen. Is je antwoord "Nee, ik heb geen tijd" of "Ja, leuk"?

In beide gevallen kán het afgesproken systeem van tijd je dwars zitten. Je gaat níét mee en straft jezelf omdat je vasthoudt aan je aangeleerde kalender. Of je gaat mee, terwijl je jouw brein, dat zegt dat je eigenlijk ramen moet zemen, gelooft. Zodra je dán thuis komt, schiet je gehaast in actie of vertoon je een kort lontje. Dit gedrag verraadt dat je verwijderd bent van jouw ziel.

Een afgesproken tijdsysteem verwijderd je van "NU" in jouw leven. Stop het volgen van de aangeleerde kalender. Neem afstand van het "oude" vast houden. Omarm "nieuw", ondanks dat je niet weet hoe het zal zijn. Voel en luister naar signalen van jouw lichaam. Zonder oordeel. De ziel spreekt via het lichaam. Neem er "tijd ® ruimte" voor. Het vertelt je wat te doen op tijdstip "NU". Elk moment is nieuw. Vier "oud op nieuw", vier elk moment van jouw biologische klok.

Een mooi 2024 in vrijheid gewenst!



Bron afbeelding:
<https://www.globalawareness101.org>

Weerpraatje

Naargelang het einde van het jaar naderde werd door weerkundigen verteld dat 2023 een warm en nat jaar was. Over dat eerste kunnen we ons hier niet uitspreken maar dat het nat was is een voldongen feit. Het heeft veel geregend het afgelopen jaar en dat is geen overstatement. Terwijl we sinds 2020 – het jaar dat Corona zijn intrede maakte – op jaarbasis steeds onder de 800 mm regen bleven, overschrijden we dit jaar vlotjes de 1000 mm. Van 2020 tot 2022 konden telkens slechts één of twee maanden +100 mm neerslag halen. In 2023 waren dat maar liefst 7 maanden. Naar jaarlijkse gewoonte geef ik u nog een aantal cijfers mee van het afgelopen jaar.

WS

	2023		Record sinds 2020	
Natste maand	oktober	152,5 mm	september 2022	168 mm
Droogste maand	februari	12,5 mm	maart 2022	0,5 mm
Natste dag	12 januari	46 mm	nieuw record	
Langste periode zonder neerslag	13 mei t/m 19 juni	38 dagen	ironisch genoeg een nieuw record, vorig jaar één dag minder	
Aantal dagen zonder neerslag	217 dagen (59% van het jaar)		2022	267 dagen - 73%
Totale neerslaghoeveelheid	1081,5 mm		nieuw record	Gemiddelde (1991-2020): 927,9 mm



Weerspreuk

*Met driekoningen lengt de dag zoveel een
geitje springen magk.*



Overlijdens



Liliane Closjans

echtgenote van
Karel van Ginneken †

geboren te Antwerpen op 27 april 1931
en overleden in het WZC St.-Michaël te Essen
op 13 december 2023.



*De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
't Is op. Zo is het goed.*

Omringd door de liefde van zijn gezin
is van ons heengegaan

Dré Verdonck

52  jaar

Jeannine Konings

Hij werd geboren te Essen op 22 januari 1951
en is er thuis rustig ingeslapen op 16 december 2023.

Aankondigingen

Zaterdag 06 januari 2024

20e Kerstboomverbranding



18u30: start pillampentocht (vernieuwde kleine en grote ronde)

19u45: aansteken kerstbomen

19u45 - 20u30: fuif voor de kinderen / bruin café voor de ouderen

20u30 - ... : zoals de voorbije 19 jaar, goed zot doen...

Waar: Schamhoeve, Kraaienberg, Horendonk

Organisatie: Veteranen F.C. Horendonk

Met toelating en medewerking van het Gemeentebestuur en Vrijwillige Brandweer van Essen

Veteranen KFC Horendonk presenteren:

Zaterdag 6 Januari 2024

PILLAMPENTOCHT

De Schamhoeve (Kraaienberg 77)

18U30 VERTREK

VERNIEUWDE GROTE EN KLEINE RONDE
BRENG JE EIGEN PILLAMP MEE,

19U45 START KERSTBOOMVERBRANDING

19U45 - 20U30 KINDERFUIF

BRUIN CAFÉ VOOR DE OUDEREN TOT IN DE VROEGE UURTJES



GELUKKIG

NIEUWJAAR

PAROCHIE
HORENDONK

Op zondag 7 januari 2024
willen we het nieuwe jaar inzetten
met een eucharistieviering
om 10 uur in onze parochiekerk

Graag nodigen wij nadien alle
parochianen uit op onze jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie achteraan in de
kerk.

HET
PAROCHIETEAM
EN MR PASTOOR

Varia



Onlangs is in Hornick aan de Horendonkse bossen een gedenkteken geplaatst om een ode te brengen aan de verzetsbeweging 'De Witte Brigade – Fidelio' en in het bijzonder weerstander Jos Loos die tijdens de tweede wereldoorlog vele mensen in veiligheid gebracht heeft.

Het initiatief hiervoor is genomen door Essenaren Gerard Loos – neef van Jos Loos- en Vladdi en Robin Theuns.

We hopen dat veel mensen dit plekje bezoeken.



Deze tekening is te vinden op een nutskast aan de Kraaienberg.

De grijze kasten krijgen een sticker van een authentieke postkaart die ooit op dezelfde locatie gemaakt werd

Het is een tekening van 'de Oude Uil'



't Uiltje