



Editie #221

De Schamhoeve 10 januari 2024



Deze Editie

Viering en receptie parochie Horendonk 2024

65 jaar huwelijk van Jos Schrauwen en Hilda Vandekeybus

Inclusief

Weerpraatje

Overlijdens

Aankondigingen

Varia

Contactgegevens

Hoofdredacteur

Marc Claessens—0473 30 22 94

Oprichters:

Willy Gommeren & Wout Suykerbuyk

Redactie

www.hetuiltje.be

info@hetuiltje.be

Voor geïnteresseerden

Hebt u een leuk/interessant nieuwtje dat zich op Horendonk plaats vond? Of wilt u zich vrijwillig stellen voor zelf af en toe eens een interview af te nemen of iets te schrijven? Twijfel dan zeker niet en contacteer ons.

Het is mogelijk om uw advertentie te laten opnemen in onze nieuwsbrief. Voor meer info kun je een mail sturen naar info@hetuiltje.be

Viering en receptie 7 januari 2024

Op 7 januari was de eucharistieviering in onze parochiekerk voor het inzetten van het nieuwe jaar. Na de viering was er een receptie voorzien voor alle aanwezigen. Hierna volgt de tekst die tijdens deze viering is voorgelezen.

Beste mensen,

Namens het volledige parochieteam wil ik jullie van harte een gezegend en gelukkig nieuwjaar toewensen. Moge het nieuwe jaar gevuld zijn met vreugde, liefde, gezondheid en voorspoed voor ieder van jullie.

Terwijl we het oude jaar vorige week afsloten en de magie van het nieuwe jaar begroetten, laten we ons inspireren door het tijdloze verhaal van de drie koningen.

Net zoals de wijzen uit het oosten de ster volgden die hen naar het kerstkind bracht, de belofte van hoop en vernieuwing, zo kijken wij uit naar een nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden.

Laat ons hopen dat de ster van wijsheid, liefde en vrede ook onze parochiegemeenschap mag verlichten in het komende jaar.

We maken er in 2024 een echt feestjaar van: onze parochie bestaat 125 jaar. Het feestprogramma staat bijna op punt en zal binnenkort verspreid worden.

Ik mag hier al een tipje van de sluier oplichten over enkele activiteiten, zoals een feestelijke eucharistieviering met receptie, een zomerse wandel- en fietszoektocht langs de mooiste plekjes van onze parochie, een concert van de West-Vlaamse bard Willem Vermandere in onze kerk, een nostalgische filmavond met origineel materiaal van eigen bodem, en een groots volksfeest eind augustus.



Als we kort terugblikken op het voorbije jaar, mogen we stellen dat het bij momenten even spannend was, zeker toen mr pastoor maandenlang afwezig was vanwege een heupoperatie. Gelukkig konden we toen rekenen op de mensen van de kerkfabriek, de collega's van het parochieteam, en in het bijzonder op Herman Dupré en Jos Uytdewilligen, die ervoor zorgden dat de erediensten gewoon doorgingen zoals gebruikelijk in onze parochie. Een welgemeend dankjewel is hier zeker op zijn plaats.

Parochie, kerk, geloof – het zijn geen hippe begrippen meer vandaag de dag. Daarom een moment van oprechte dankbaarheid aan al onze gewaardeerde vrijwilligers. Of het nu gaat om het organiseren van evenementen in onze parochiezaal, het beheer ervan, het muzikaal ondersteunen van liturgische diensten door het Ceciliakoor, een taak als misdienaar of lector tijdens de vieringen, het vakkundig versieren van onze kerk door het bloementeam, het onderhoud van de kerk, de redactie van het parochieblad, het geven van catechese aan eerste communicantjes of vormelingen, of op welke manier dan ook – de bijdragen van al deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. In het komende jaar hopen we opnieuw op jullie steun te mogen rekenen, want samen kunnen we onze parochiegemeenschap nog verder verrijken en versterken.



In een tijd waarin parochiezaalen in onze gemeente een voor een lijken te verdwijnen, mogen wij ons gelukkig prijzen dat wij op Den Uil nog onze eigen zaal hebben. Het zaalcomité is dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat Berend Pyl zich vanaf dit jaar zal ontfemen over de reservaties, de schoonmaak en de bevoorrading van onze parochiezaal.

Voor velen lijkt het vanzelfsprekend, maar de voorbije maanden hebben we ervaren dat het helemaal niet zo evident is om een parochiezaal uit te baten en te onderhouden. Met de nieuwe beheerder en de mensen van het zaalcomité willen we in dit feestelijk jaar een nieuwe weg inslaan.



Tot slot geef ik naar jaarlijkse gewoonte nog wat cijfers mee voor degenen die graag statistieken bijhouden: in 2023 werden 11 doopsels opgetekend in het doopregister, waren er 11 eerste communicantjes, ontvingen 8 kinderen hun vormsel van vicaris Emmanuel Ikeobi in de kerk van Essen Centrum. We mochten 3 huwelijken noteren in onze parochie en namen afscheid van 16 parochianen.



Laten we ook dit nieuwe jaar, geïnspireerd door het voorbeeld van de drie koningen, blijven samenwerken om een warme en gastvrije gemeenschap te creëren waarin eenieder zich welkom voelt.

Aan ieder van jullie nogmaals een stralend nieuwjaar gewenst!

Aan ieder van jullie nogmaals een stralend nieuwjaar gewenst!



Briljanten huwelijk van Jos Schrauwen en Hilda Vandekeybus



Tante Hilda en nonkel Jos,

65 jaar getrouwd is nie niks.

Bij het huwelijk op 27 januari 1959 was ik erbij maar herinner er niet veel meer van, wel dat het feest bij tante Hilda thuis op de boerderij was.

Als pas getrouwd koppel gingen jullie bij moeder en vader Schrauwen wonen, niet gemakkelijk ook omdat de zaak daar gevestigd was. Iedereen liep er binnen en buiten. Na enkele maanden kwam dan An, nadien nog José, Frans, Corinne en Magda, het was een druk gezin, maar jullie stonden altijd klaar voor moeder en vader en voor de broers en zussen die regelmatig koffie kwamen drinken. Toen vader Schrauwen stierf waren jullie met de kinderen een grote steun voor moeder Schrauwen. Jullie lieten een huis bouwen op Horendonk 338 dat je verhuurde, en in 1981, enkele jaren na de dood van moeder Schrauwen zijn jullie met de kinderen daar gaan wonen maar lieten de zaak niet los en kwamen daar nog veel. Jullie zijn nog regelmatig actief in den hof met het planten en zaaien van aardappelen, pompoenen, selder, prei en dergelijke, ook zonnebloemen kweken en een paar kiekens houden. De kinderen komen ook graag naar huis met klein- en achterkleinkinderen.





Gisteren waren jullie 65-jaar getrouwd en wij werden uitgenodigd om dit vandaag mee te komen vieren, we moesten komen met lege handen, maar je weet ook dat de meesten minstens een bosje bloemen zouden bij hebben, daar die dan allemaal bijna gelijktijdig verwelkt zijn hadden wij gedacht met nichten en neven een klein bedrag uit te leggen en dit is omgezet in één bos bloemen en cadeaubonnen van AVEVE, KLEINE NELEN, BLOEMEN SHOP NISPEN en VVV-bonnen die je een heel jaar door op diverse plaatsen kan gebruiken. De namen staan op de kaart.

Wij danken jullie voor de uitnodiging, nogmaals proficiat en geniet nog van deze dag en op naar jullie 70-ste huwelijksverjaardag.

De neven en nichten en kouwe kant.



Inclusief

Door Nicole Vanlaerhoven



Vaste(n) tijd

Carnaval dient zich aan. Op Den Uil vormt carnaval zich in de creatie van praalwagens, kostuums en dansjes. Maandenlange voorbereiding voor dat ene weekend waarin het resultaat getoond wordt aan het publiek. Heb je je al eens voorgesteld hoeveel energie en tijd er nodig is om dit allemaal voor elkaar te krijgen?

Wie zichzelf niet ziet als carnavalsgezind persoon, kan menen dat carnaval een zuipfestijn is en dat in de roes dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Ongetwijfeld zijn er gebeurtenissen die voldoen aan dit signalement. Daarnaast is er nog veel meer aanwezig.

Verkleeden is een uiting van gelijkwaardigheid. De postbode is een dokter, de dokter is een schoonmaker, de schoonmaker is wielrenner, de hele dierentuin is er. We kunnen alles zijn, we mogen alles zijn, we zijn samen, zonder oordeel.

Carnaval hangt vast aan Pasen, voorafgaand aan de start van de vastenperiode. Feesten voordat we ons onthouden van allerlei dingen. Het vastenritueel is op de achtergrond geraakt en daarmee ook de betekenis ervan. We kunnen zelfs geraakt worden wanneer moslims tijdens de Ramadan hún vastenrituelen uitvoeren.

Vasten is een periode van inkeer en bezinning. We stoppen met alledaagse vanzelfsprekendheden. Je maakt ruimte vrij om van op afstand te kijken naar het eigen handelen en hoe je met medemensen, natuur en wereld om gaat. Je gunt je de ruimte om bij jezelf thuis te komen. Ruimte om na te gaan hoe dicht je bij jezelf bent. Om jezelf te realiseren hoe je je wenst te verhouden tot jouw omgeving.

Juist door het onthouden van datgene je vanzelfsprekend vindt, laat je je raken door wat verstoort zit achter de vanzelfsprekendheid. Het kan uitdagend zijn om dieperliggende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties bewust te ervaren. Gewaarwordingen die "normaal" overstemd worden door de aandacht voor bijvoorbeeld het gsm-scherf. Je oefent om met moeilijkheden te "zijn". Je leert jezelf gunnen dat moeilijkheden er mogen zijn. Je leert jezelf aanvaarden mét alle eigenaardigheden en schaduwen. Je leert met compassie naar jezelf kijken en meer compassie te hebben voor anderen. Vasten zuivert de geest.

Je kan jezelf onthouden van alle denkbare dingen. Voedsel is een oorspronkelijke vorm. Ons spijsverteringsstelsel heeft moeite met ons overvloedige eetpatroon. Vasten brengt rust in ons spijsverteringsstelsel. Kennelijk hebben we ook fysiologisch schaarste nodig om gezond te blijven.

Carnaval en vasten, overvloed en schaarste, broodnodige polariteiten in een gezond leven.

Als't da mar is!
ALAAAAF!



Carnavalswagen in de maak

Weerpraatje

De eerste maand van het nieuwe jaar was in eerste instantie een verderzetting van het najaar. De eerste dagen van januari – uitgezonderd nieuwjaarsdag – heeft het fel geregend. Op 6 januari is de geaccumuleerde neerslaghoeveelheid van januari al bijna 70 mm. De rest van de maand wordt het wat minder nat. De teller eindigt uiteindelijk op 109 mm voor januari 2024. Wederom een cijfer dat ruim boven het gemiddelde ligt voor deze maand. Afgelopen maand heeft het ook gesneeuwd. Uiteraard niet verwonderlijk in een wintermaand. Het is echter geen zekerheid. Op de website van het KMI kan je terugvinden dat het sinds 1901 in januari niet heeft gesneeuwd in 1932, 1969, 1988, 1989, 1990, 1992 en 2002.

WS

Weerspreuk

*'t Is voor de oogst bijzonder goed, als 't op
Sinte Appolonia waaien doet.*



WWW.WIJNCLUBTORENHOF.BE

Contact adres:
Wijnclub Torenhof
Vaartstraat 24 A
2910 Essen-Horendonk (België)
fer.ansems@telenet.be
Tel. 03 667 18 90
Gsm 0468 12 45 23

UW WIJNWINKEL THUIS
BESTEL ONLINE OP ONZE WEBSITE
OF PER TEL. 03 667 18 90

WIJNCLUBTORENHOF.BE



Overlijdens



*Zijn stoel is leeg,
zijn stem is stil.
Wie hem heeft gekend
weet wat dat zeggen wil.*



Na een schoon en lang leven
is van ons heengegaan

Marcel Konings

Hij werd geboren te Essen op 1 juni 1937 en is
in het AZ Klina te Brasschaat rustig ingeslapen
op 25 januari 2024.



*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Na een schoon en rijkgevuld leven
is van ons heengegaan

René Raymakers



Lisette Baetens († 2009)

Hij werd geboren te Essen op 12 februari 1936 en
is in het AZ Klina te Brasschaat rustig ingeslapen
op 1 februari 2024.

Aankondigingen

Willem Vermandere Op naar de honderd!

20 Maart 2024
Deur: 19u30 Start: 20u

St. Vincentius
à Paulo kerk
Horendonk



Tickets : € 25

Verkrijgbaar in: Rommaneke en M&B zakenkantoor Horendonk
Online: <http://bit.ly/willem-vermandere-essen>

125
PAROCHIE
HORENDONK

Beste 65 – plusser,

De gepensioneerde bond van Horendonk is op zoek naar gepensioneerde van Den Uil, die volgend jaar mee willen helpen met het organiseren van de feestjes zoals het **Paasfeest en Kerstfeest** en/of mee willen helpen bij het organiseren van de overige activiteiten zoals **Bingo en kaarten**.



Heeft u belangstelling, of zou u graag verdere informatie ontvangen!

Mail of bel onze voorzitter Kees Machielse:

cornelis.machielse@telenet.be tel. 03 6673501

Namens het KBG Horendonk bestuur
bij voorbaat hartelijke bedankt !

Na (veel te veel) jaren zonder toneel zijn we fier om aan te kondigen dat we nog eens toneel spelen. [Eja](#), de Essense jeugdtonelkring, bestaat 50 jaar. Ze vroegen de Essense toneelverenigingen om dat mee te vieren door een stuk dat zij ooit speelden te hernemen. Voor ons was dat net het zetje dat we nodig hadden om over de streep geduwd te worden om nog eens op de planken te staan. We hebben gekozen voor **de Tovenaar van Oz, een musical** die Eja een hele tijd geleden met een grote groep jongeren speelde. Wij hebben niet alleen de naam omgedoopt tot **Tovenaar van Es**, maar gieten er ook nog onze Keldertrapkensaus over. Of die niet te pikant is, en of er nog gezongen of gedanst gaat worden? Dat kom je te weten als je komt kijken.

Wanneer? zaterdag 16 maart 20u en zondag 17 maart 19u

Waar? Vaartstraat 11, Uils Pop Up Theater (op de oude locatie van Carrosserie Vrints)

Wat kost dat? 10 euro (1 consumptie en kijkplezier inclusief) via deze [link](#)

Nog iets? Je kan, als je meer dan 1 stuk gaat kijken van 50 jaar Eja, ook een combiticket kopen. Meer info op [Eja.be](#).

Keldertrapken speelt toneel

DE TOVENAAR VAN ES

za 16 mrt 20u
zo 17 mrt 19u

eja.be - keldertrapken.be - Facebook
Uils Pop Up Theater
Vaartstraat 11

10 Euro
incl drankje

Nieuwjaarswensen op Buurtborrel bocht Over d'Aa

Op woensdagavond 3 januari werd er op Over d'Aa een buurtborrel gehouden bij Ilke en Jasper.

Dit vooral om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Iedereen bracht zelf iets lekkers en drank mee. Dit alles verzameld op een lange tafel waar eenieder van kon genieten.



De ouders konden gezellig babbelen en de kinderen speelden in de tuin en op de trampoline. Ilke en Jasper bedankt voor de organisatie van deze leuke bijeenkomst!



Schaatsplezier op de weide van de Schamhoeve